

# AntiCapitalista

Εφημερίδα των μαθητών AntiCapitalista, ΓΕΝΑΡΗΣ 2017 Τιμή ενόχουσης 0.50€

## ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΡΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ **ΑΘΗΝΑ 3ημ Ομόνοια**  
**ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΞΑΝΘΗ, ΠΑΤΡΑ, ΒΟΛΟΣ,**  
**ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΧΑΝΙΑ, ΜΥΤΙΛΗΝΗ**

**ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ, ΤΟΥΡΚΙΑ,**  
**ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΚΑΤΑΛΟΝΙΑ, ΔΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΕΛΒΕΤΙΑ**

# 18 ΜΑΡΤΗ

**Σ**τις 18 Μάρτη γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση στις 3μμ στην Ομόνοια ενάντια στο ρατσισμό και τους φασίστες. Την ίδια στιγμή θα διαδηλώνει κόσμος σε όλη την Ελλάδα αλλά και σε δεκάδες άλλες χώρες.

Χρειάζεται να πλημμυρίσουμε τους δρόμους για πολλούς λόγους. Γιατί θέλουμε να σταματήσουν να πνίγονται παιδιά στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. Γιατί θέλουμε ανοιχτά σύνορα για όλους τους ανθρώπους, να μπορούν να έρχονται και να μη ζουν σε στρατόπεδα σε χάλια συνθήκες, αλλά μέσα σε σπίτια. Γιατί θέλουμε τα προσφυγόπουλα στα σχολεία μας, να μπορούν να μάθουν και να ζήσουν κανονικά σαν εμάς. Γιατί θέλουμε να σταματήσουμε το ρατσισμό εναντίον τους και τους φασίστες. Γιατί δε μας αρέσει ο πόλεμος.

Τον τελευταίο καιρό ο φασισμός προσπαθεί να ανέβει σε όλη την Ευρώπη, και σε άλλα κράτη. Σε σχέση με τους πρόσφυγες, ενώ παλιότερα ήταν πιο ανεκτικοί, τον τελευταίο καιρό όλα τα κράτη γίνονται πιο σκληρά και λένε «να κλείσουμε τα σύνορα, να μην έρχονται». Με τις διαδηλώσεις θέλουμε να δείξουμε ένσταση απέναντι στις κυβερνήσεις και τους φασίστες. Ότι οι άνθρωποι που διαφωνούν με αυτές τις απόψεις είναι πάρα πολλοί.

Είναι αρκετά σημαντικό να δείξουμε ότι η νέα γενιά δεν είναι φασίστες, δεν επηρεάζεται από αυτές τις ιδέες. Ότι εναντιωνόμαστε στο ρατσισμό. Θα είναι πολύ σημαντικό απέναντι στις επιλογές της κυβέρνησης να κατέβουμε μαζικά από τα σχολεία με τα πανό μας και να δείξουμε ότι θέλουμε να συγκρουστούμε με το ρατσισμό.

## • ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

## • ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ!

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε άμεσα αυτή την οργάνωση. Πρώτο βήμα είναι να κάνουμε γνωστή τη διαδήλωση, να μάθουν και να ευαισθητοποιηθούν όλοι οι μαθητές. Ξεκινώντας με το να μοιράσουμε φυλλάδια έξω και μέσα σε κάθε σχολείο, σε συνεργασία με τις τοπικές επιτροπές της ΚΕΕΡΦΑ που το οργανώνουν σε κάθε γειτονιά. Προσπαθώντας να φτιάξουμε μεγάλες ομάδες μαθητών και μαθητριών που θα συζητάνε και θα πάρουν πρωτοβουλίες. Μπορούν να γίνουν συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις μέσα στα σχολεία για να καταλάβουν όλοι και να συζητήσουν για αυτά τα θέματα. Για να αποφασίσουμε όλοι μαζί πόσοι θα κατέβουμε, πώς, τι θα λένε τα πανό μας. Μπορούμε επίσης να απευθυνθούμε στους εκπαιδευτικούς να τους ζητήσουμε να κατεβούν μαζί μας και να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια.

Στο δικό μου σχολείο υπάρχουν αρκετά παιδιά που είναι ευαισθητο-

ποιημένα και οι περισσότεροι είναι κατά του ρατσισμού. Αυτό το έχουμε καταλάβει γιατί σε πολλές διαδηλώσεις που έχουν γίνει, όπως η μαθητική πορεία το Νοέμβρη, ή για το Γρηγορόπουλο, συμμετείχαμε πολλοί. Θα μπορούσε λοιπόν να φτιαχτεί μια ομάδα για τις 18 Μάρτη και να κατέβουμε στη διαδήλωση. Σαν μαθητές Anticapitalista θα μπορούμε μπροστά για να στήσουμε μια τέτοια ομάδα και για το Μάρτη αλλά και για τη συνέχεια.

Επίσης ένα πολύ καλό βήμα είναι οι διαδηλώσεις που θα γίνουν στις 21 Γενάρη στην Αθήνα αλλά και πανελλαδικά. Τη μέρα που ορκίζεται ο Τραμπ νέος πρόεδρος της Αμερικής, και το αντιρατσιστικό κίνημα εκεί οργανώνει τεράστιες διαδηλώσεις εναντίον του. Θέλουμε να ενωθούμε μαζί τους ώστε να δείξουμε κι εμείς την αντίθεσή μας σε αυτόν!

**Αλεξία Κονταξή,**

Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Αθηνών



# ΞΕΣΗΚΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ

## Στη ΞΑΝΘΗ Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι μαζί!

Και στην Ξάνθη θα διαδηλώσουμε στις 18 Μάρτη, υπέρ των προσφύγων και για να απομονώσουμε τους φασίστες που προσπάθησαν πριν λίγο καιρό να φτιάξουν γραφεία στην πόλη, και όμως δεν τα κατάφεραν.

Στην Ξάνθη δεν έχουμε πρόσφυγες, υπάρχει ένα στρατόπεδο έξω από την Καβάλα. Όμως εκεί είναι δύσκολα γι' αυτούς. Προσπαθήσαμε με την ΚΕΕΡΦΑ, τους πρόσφυγες και σωματεία, να πείσουμε το Δήμαρχο να φέρει τους πρόσφυγες εδώ που υπάρχουν πολλά άδεια κτίρια που θα μπορούσαν να μείνουν και να κλείσει το στρατόπεδο στο Χαλκικό, αλλά μας είπε ότι θα γεμίσει ακόμα περισσότερους Μουσουλμάνους και αυτό δε γίνεται!

Ο κόσμος της Ξάνθης, και ειδικά οι μαθητές, θέλουμε τους πρόσφυγες. Στα σχολεία μας έχουμε μάθει πολλά χρόνια τώρα να ζούμε μαζί, λόγω της μειονότητας των Μουσουλμάνων, και είμαστε όλοι φίλοι. Δεν υπήρχε ποτέ πρόβλημα. Χριστιανοί και Μουσουλμάνοι ζούμε ειρηνικά και φιλικά.

Γι' αυτό για τις 18 Μάρτη, θα οργανώσουμε με την ΚΕΕΡΦΑ επισκέψεις σε όλα τα σχολεία, να γνωρίσουμε όλους τους μαθητές, να τους ζητήσουμε να διαδηλώσουν και να πιέσουμε όλοι μαζί για να έρθουν οι πρόσφυγες στην πόλη και τα σχολεία μας, που χωράμε όλοι.

**Αδέμ Χουσείνκο**  
3ο ΓΕΛ Ξάνθης



Γράφιτι στο ΕΠΑΛ στα Χανιά

**Και στο ΒΟΛΟ** Όλοι ξέρουμε πως ο ρατσισμός και ο φασισμός, καθώς και η προσφυγιά αποτελούν στις μέρες μας κύριο αίτιο για να πολεμάμε και να αγωνιζόμαστε. Έτσι στο Βόλο στις 17 Δεκέμβρη- μέρα δράσης της ΚΕΕΡΦΑ, βγήκαμε στη κεντρική πλατεία μιλώντας με τον κόσμο και μοιράζοντας φυλλάδια, προσπαθώντας να φτάσουμε σε όσο περισσότερους ανθρώπους.

Επίσης άλλη μια σημαντική ενέργεια είναι η δραστηριοποίηση που γίνεται στο σχολείο μου, Μουσικό Βόλου, που γίνεται κυρίτερα για να φέρουμε περισσότερα παιδιά σε αυτό τον αγώνα που πραγματοποιούμε. Επόμενος σταθμός η διαδήλωση στην πόλη μας στις 18 Μάρτη που θέλουμε να κατέβουν όλοι οι μαθητές μαζί με όλους τους άλλους.

**Αγγελική Αποστολοπούλου** Μουσικό Γυμνάσιο Βόλου

## ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ Κατάληψεις για τους πρόσφυγες

Την περίοδο που ξεκίνησαν να γράφονται παιδιά προσφύγων σε ελληνικά σχολεία, στις αρχές του Οκτώβρη, παρατηρήσαμε ότι υπήρξαν αντιδράσεις από μερικούς γονείς. Μια μέρα μάλιστα είδαμε την είδηση πως σε ένα νησί φασίστες γονείς αποφάσισαν να κάνουν κατάληψη στο σχολείο των παιδιών τους για να μη μπουκ τα προσφύγους.

Αποφασίσαμε λοιπόν να εναντιωθούμε σε αυτές τις τελείως ρατσιστικές ενέργειες, κι αποφασίσαμε να κάνουμε κατάληψη. Κατάληψη ενάντια μερικοί γονείς; Κατάληψη υπέρ, εμείς!

Στο σχολείο μας όλοι είναι θετικοί με τους πρόσφυγες και ενάντια στους φασίστες. Από πέρυσι, όταν άρχισαν να έρχονται οι πρόσφυγες εδώ, είχαμε ζωγραφίσει ένα τεράστιο γκράφιτι στην αυλή με το σύνθημα "Refugees Welcome". Οπότε ξέραμε πως όλοι θα συμφωνούσαν.

Ξεκινήσαμε κάνοντας συνεδρίαση του 15μελούς και μόλις ήρθαν οι υπόλοιποι συμμαθητές μας, κάναμε όλοι



μαζί τη συζήτηση και συλλογικά αποφασίσαμε να το κλείσουμε. Οι καθηγητές ήταν μαζί μας από την αρχή. Φτιάξαμε πανό που λέει: «Όλα τα σχολεία ανοιχτά στους πρόσφυγες» και είναι ακόμα και τώρα κρεμασμένο στην είσοδο. Η γειτονιά μας στήριξε, η ΚΕΕΡΦΑ και άλλοι αντιφασίστες ήρθαν να μας βοηθήσουν, και κρατήσαμε την κατάληψη 5 μέρες. Παράλληλα πήγαμε και σε άλλα σχολεία ζητώντας συμπαράσταση, το ΕΠΑΛ την επόμενη μέρα έκανε κι αυτό κατάληψη με το ίδιο αίτημα.

Η μάχη ενάντια στο ρατσισμό συνεχίζεται και οι μαθητές μπορούμε να απαντήσουμε με πολλούς τρόπους για να τον διώξουμε από τα σχολεία. Μπορούμε σίγουρα.

**Γιώργος**, 2ο ΓΕΛ Περιστερίου

**Α**πό τις αρχές τις δεκαετίας του '70 είχαν αρχίσει να ξανά εμφανίζονται πολλά ρατσιστικά κινήματα, δεν άργησαν όμως να αναπτυχθούν τα αντίθετα κινήματα, δηλαδή τα αντιρατσιστικά.

Η Punk μουσική εμφανίστηκε σαν «απομηχανής θεός» εκείνη την περίοδο καθώς χρησιμοποιήθηκε κυρίως ως μέσο έκφρασης ιδεών του κινήματος. Πρέπει να σημειωθεί ότι εκείνη την περίοδο η Punk ήταν κάτι τελείως το διαφορετικό και άλλαξε ριζικά την μουσική αλλά και τον κόσμο καθώς τα αποτελέσματά της είναι φανερά ακόμα και σήμερα.

Αυτή η αντιφασιστική καμπάνια όμως δεν έμεινε μέχρι εκεί. Διοργανώθηκαν πολλές αντιρατσιστικές συναυλίες και φεστιβάλ εκείνη την περίοδο με κυρίαρχο το Rock Against Racism στην Αγγλία. Στο συγκεκριμένο φεστιβάλ μάλιστα μέρος δεν πήραν μόνο μουσικοί Punk αλλά Rock και Reggae ακόμα, ενώνοντας όλα τα είδη της μουσικής. Σε αυτό το φεστιβάλ πήραν μέρος πολλά γνωστά συγκροτήματα, μεταξύ αυτών ήταν και οι Clash. Εκείνο το κίνημα κατάφερε να σταματήσει το ρατσισμό, αλλά τώρα πα-

## “Η Ιστορία γράφεται με μουσική και ανυπακοή”

λεύουμε ξανά. Και είναι χρήσιμο να αξιοποιήσουμε όλους τους τρόπους που χρησιμοποίησαν τότε. Γενικά η μουσική είναι ένα συναίσθημα, ένα ξέσπασμα που εξαρτάται από τον καλλιτέχνη αλλά κυρίως τις κοινωνικές συνθήκες και το περιβάλλον που επικρατεί σε μία εποχή. Οι περισσότεροι άνθρωποι ψάχνουν να βρουν την ταύτιση με σίχους τραγουδιών, και την βρίσκουν γιατί και οι καλλιτέχνες δεν είναι τίποτα άλλο παρά καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν το ταλέντο τους για να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για κάποιες ιδέες και καταστάσεις.

Η μουσική μιλάει στην ψυχή και γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε, χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται ως όπλο ενάντια στην ανισότητα, στην καταπίεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στον ρατσισμό και στον φασισμό. Επηρεάζει την μάζα και τον καθημερινό άνθρωπο και είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η δύναμη βρίσκεται στα χέρια των πολλών.

**Αναστάσης Καραντζής**, Ζάννειο Λύκειο Πειραιά

**Ό**πως όλα τα μεγάλα γεγονότα της ιστορίας που δημιουργούνται όταν ο κόσμος μπαίνει μαζικά να καθορίσει τις εξελίξεις και όχι από τους μεγάλους ηγέτες, έτσι και στη Ρωσία μέσα στη μεγάλη σφαγή του Α' Παγκόσμιου Πόλεμου, η εμπλοκή των εργατών σε απεργίες, κατέληξε το 1917 στην μεγάλη επανάσταση των Μπολσεβίκων και το σταμάτημα του πολέμου. Αυτό το κίνημα, εκτός ότι αποτελεί ένα μεγάλο ιστορικό γεγονός αναμφισβήτητο, είναι και πρωτοποριακό και καινοτόμο για την εποχή.

Η φτώχεια και η καταπίεση, από τα τετρακόσια χρόνια Τσαρικής κυριαρχίας, στο αχανές Ρωσικό κράτος, δημιούργησε αμφιβολίες και ιδεολογικές προτιμήσεις, που ήταν ενάντια στα συμφέροντα του Τσάρου και τα οποία κορυφώθηκαν σε ένα κίνημα από τον Φλεβάρη του 1917 μέχρι την τελική εξέγερση του Οκτώβρη του ίδιου έτους. Στην λαϊκή ψυχή είχε γεννηθεί ξανά η στιγμή της εξέγερσης. Μέσα από την αγωνιώδη προσπάθεια, τους πόθους και τους πόνους του καταπιεσμένου από την Τσαρική εξουσία λαού. Το αίτημα της Ελευθερίας, ενάντια στον πόλεμο που δολοφονούσε εκατομμύρια για τις κόντρες των καθεστώτων, δημιούργησε ένα δυνατό ρεύμα λαϊκής συνείδησης.

Το Φλεβάρη του 1917 ξεσπά σε όλη τη Ρωσία ένα τεράστιο κύμα απεργιών. Ο παλμός και οι συγκεντρώσεις, σαν ποτάμι βουερό κατέβαινε στις πλατείες της Αγίας Πετρούπολης, αφηλώντας τους στρατιώτες, που ακροβολισμένοι σε ταρατσες και μπαλκόνια έριχναν, περισσότερο όμως στον αέρα, άστοχα. Ο στρατός μέσα σε λίγες μέρες είχε αποδιοργανωθεί, αφού στρατιώτες και θωρακισμένα αυτοκίνητα είχαν προσχωρήσει με τους επαναστάτες και κυκλοφορούσαν με κόκκινες σημαίες για να εξεγείρουν και τον υπόλοιπο λαό.

Η αναταραχή ήταν τόσο μεγάλη, σε σημείο που ο Τσάρος είχε εγκλωβιστεί στο τρένο και τα τηλεγραφήματα της Τσαρίνας που τον ενημέρωναν για

## 100 χρόνια από τη Ρώσικη Επανάσταση...

100 χρόνια από τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο  
Ρωσία 1917 - Από τον πόλεμο στην επανάσταση

### Πώς νίκησε η Ρώσικη Επανάσταση

Νίκος Λούντος, Λέανδρος Μπόλαρης



Θα το βρείτε στο  
**μαρξιστικό  
βιβλιοπωλείο**

Φειδίου 14 (πίσω από Τηάνια-ΡΕΞ)  
τηλ. 2105247584 www.marxistiko.gr

την κατάσταση, δεν έφταναν ποτέ σε αυτόν.

Ο λαός είχε μετατρέψει το ανάκτορα της Ταυρίδας, που βρίσκεται στην Πετρούπολη σε κέντρα οργάνωσης των επαναστατών. Από εκεί δίνονταν εντολές για περιφρούρηση των σταθμών και συλλήψεις αξιωματούχων και υπουργών.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες πλούσιοι γαιοκτήμονες και διανοούμενοι, φοβήθηκαν για τα συμφέ-

ροντά τους, έφτιαξαν κόμματα και σχημάτισαν μια νέα κυβέρνηση. Αυτό όμως δεν ικανοποιούσε τους εργάτες που ζητούσαν «ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ». Αυτή όμως, η προσωρινή κυβέρνηση, δεν είχε διάθεση να τους δώσει ούτε ψωμί, ούτε γη, και πολύ περισσότερο ειρήνη.

Την εποχή αυτή η ηγεσία των επαναστατών Μπολσεβίκων ήταν εξόριστη έξω από τη χώρα και οι βουλευτές που υποστήριξαν την επανάσταση ήταν στην φυλακή. Όμως, οι ελεύθεροι Μπολσεβίκοι δεν σταμάτησαν να αγωνίζονται. Γύριζαν σε εργοστάσια και γειτονιές και ξεσήκωναν τον κόσμο. Ήξεραν ότι μόλις τώρα ξεκινά πραγματικά ο αγώνας.

Ο Λένιν, ηγέτης των Μπολσεβίκων, ο οποίος βρισκόταν κι αυτός εξόριστος στη Ζυρίχη, αποφάσισε να γυρίσει στη Ρωσία, με κίνδυνο της ζωής του, για να κερδίσει όλο το κόμμα του στις πρωτοποριακές του θέσεις: πρότεινε δηλαδή την ανατροπή της προσωρινής κυβέρνησης. Αυτό θα γινόταν μόνο αν τα Σοβιέτ (τα συμβούλια που είχαν φτιάξει οι εργάτες για να οργανώνουν την επανάσταση) έπαιρναν την εξουσία. Παίρνοντας τον έλεγχο στην παραγωγή και τη διανομή των προϊόντων. Κατάφερε να κερδίσει το κόμμα του σε αυτή την προοπτική.

Στις αρχές του Ιούλη ξέσπασε μια ένοπλη εξέγερση στην Πετρούπολη, όταν η δεξιά προσπάθησε να βγει από το περιθώριο. Συνέπεια αυτού ήταν πολλοί επαναστάτες να κλειστούν φυλακή κι άλλοι ν' αναγκάζονται να κρύβονται. Τα σοβιέτ είχαν χάσει έδαφος και η προσωρινή κυβέρνηση άνετα είχε ανοίξει διάλογο με τους νοσταλγούς του Τσάρου. Οργανώθηκε μάλιστα πραξικόπημα και ο Λένιν ένωσε όλα τα κόμματα για να το σταματήσουν. Χρησιμοποίησε μια τακτική, όπως την ονόμασαν μετέπειτα οι Μπολσεβίκοι το «Ενιαίο Μέτωπο». Παράλληλα έλεγε: «Οπλίστε τους εργάτες της Πετρούπολης, καθιερώστε εργατικό έλεγχο στα εργοστάσια, νομιμοποιήστε τη μεταβίβαση των μεγάλων κτημάτων στους αγρότες». Τότε ιδρύθηκε μια στρατιωτική επαναστατική επιτροπή, που ανέλαβε να οργανώσει την άμυνα της πόλης, ανεξάρτητα από την κυβέρνηση. Σε κάθε γειτονιά οι εργάτες περίμεναν σε ουρές για να πάρουν το όπλο στα χέρια τους. Έτσι τα πάντα ελέγχονταν από τα Σοβιέτ.

Ξαναδόθηκε η ευκαιρία στους εργάτες, να κάνουν μαζικές συγκεντρώσεις και να συζητούν με εργάτες όλων των πολιτικών αποχρώσεων. Μέχρι τον Οκτώβρη, οι Μπολσεβίκοι κέρδισαν την πλειοψηφία μέσα σε όλα τα Σοβιέτ. Στις αρχές Οκτώβρη η κυβέρνηση έπεσε και οι Μπολσεβίκοι αποχωρούσαν από το κοινοβούλιο με επικεφαλής τον Τρότσκι, που εξακολουθούσε να δηλώνει: «όλη η εξουσία στα σοβιέτ».

Στις 16 Οκτώβρη πήραν την απόφαση για την υλοποίηση της εξέγερσης. Στις 25 Οκτώβρη ξεκινούσε το 2° Πανρωσικό συνέδριο των σοβιέτ, που σφράγισε τη νίκη της επανάστασης. Ο Λένιν στην ομιλία του είχε προτείνει την συντριβή του παλιού κρατικού μηχανισμού, και είχε τονίσει: «Η Τρίτη Ρωσική επανάσταση πρέπει να οδηγήσει στη νίκη του σοσιαλισμού». Για τα επόμενα χρόνια η επανάσταση σήμαινε το πανηγύρι του κάθε καταπιεσμένου. Φτιάχτηκαν χιλιάδες σχολεία, υπήρχε δημοκρατία, δουλειά για όλους και όχι για το κέρδος, ισότητα, και πολλά άλλα.

Το προσωπικό μου πόρισμα είναι ότι: Η Ιστορία γράφεται από ανθρώπους, που έχουν προοπτική στο μέλλον και παλεύουν γι' αυτό.

**Βασίλης Τσιμπαριώτης**  
Ζάννιο Λύκειο Πειραιά

## AntiCapitalista Ποιοί είμαστε

Είμαστε Anticapitalista γιατί πιστεύουμε ότι η κρίση και η διάλυση της Παιδείας πηγάζει από την κρίση του συστήματος, γι' αυτό παλεύουμε για την ανατροπή του καπιταλισμού!

Κόντρα στην προσπάθεια των κυβερνήσεων να απομονώσουν και να συκοφαντήσουν τις μαθητικές καταλήψεις, εμείς αντιτάσσουμε την ενότητα των μαθητών με τους καθηγητές, τους εργαζόμενους και τους φοιτητές. Παλεύουμε για κλιμάκωση του αγώνα μέχρι τη νίκη, όχι συμβολικά, αλλά και σύνδεση των μαθητικών αγώνων με τους αγώνες της εργατικής τάξης.

### Ούτε στα σχολεία, ούτε προυθενά!

Όσο το σύστημα σαπίζει, τόσο σπέρνει ρατσιστικό και σεξιστικό δηλητήριο για να μας διαχωρίσει. Απαιτούμε και παλεύουμε για να διαλυθούν οι φασιστικές δολοφονικές συμμορίες της Χρυσής Αυγής.

### Έξω οι νεοναζί απ' τα σχολεία μας!

Για να έχουν καλύτερα αποτελέσματα οι αντιφασιστικές και αντιρατσιστικές μας δράσεις, συμμετέχουμε στην ΚΕΕΡΦΑ.

Εμπνεόμαστε από τους αγώνες και τις επαναστάσεις των εργατών και της νεολαίας διεθνώς.

Το εκπαιδευτικό σύστημα της επαναστατικής Ρωσίας του 1917 κατέργησε τις αντιπαιδαγωγικές μεθόδους των απουσιών, τιμωριών, βαθμών και δουλειάς στο σπίτι. Το τι μαθήματα, τι ύλη και με τι διδακτικές μεθόδους θα διδάσκονται οι μαθητές το αποφάσιζαν συλλογικά μαζί με τους καθηγητές και τους εργαζόμενους της γειτονιάς.

Αυτή η σοσιαλιστική προοπτική είναι το μέλλον για το οποίο παλεύουμε.

### ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ

- ✦ Ενωμένοι με τους εργάτες και τους καθηγητές για ανατροπή των Μνημονίων, όχι στις απολύσεις καθηγητών, να διαγραφεί το χρέος και όχι τα σχολεία μας
- ✦ Δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους με το 15% του προϋπολογισμού, όχι άλλα λεφτά για πολεμικούς εξοπλισμούς και τραπεζίτες, κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων
- ✦ Ιθαγένεια σε όλα τα παιδιά μεταναστών, νομιμοποίηση όλων των μεταναστών, άσυλο στους πρόσφυγες, να διαλυθεί η Frontex και τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, να τσακίσουμε τους φασίστες της Χρυσής Αυγής
- ✦ Να σταματήσουμε το NATO, να γυρίσει ο ελληνικός στρατός απ' τις δυνάμεις κατοχής, να κλείσει η βάση της Σούδας και του Άκτιου, λευτεριά στην Παλαιστίνη-νίκη στην Ιντιφάντα
- ✦ Να κτίσουμε ομάδες Μαθητών AntiCapitalista στα σχολεία

### ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ

Αθήνα: Αλεξία, 6931098508

Πειραιάς: Σοφοκλής, 6985719997

Θεσσαλονίκη: Ραφαήλ, 6972224265

Στείλτε mail στο mathites.ac@gmail.com  
τηλ. 6946859704

mathites-ac.blogspot.gr

facebook.com/mathitesanticapitalista



## Μαθητικές κινητοποιήσεις 2016

**Τ**ους περασμένους μήνες, συγκεκριμένα τον περασμένο Νοέμβρη είχαμε πάλι ένα πανόραμα μαθητικών κινητοποιήσεων στην χώρα μας γύρω από τις επικείμενες μεταρρυθμίσεις στον χώρο της εκπαίδευσης όπως αυτές υπαγορεύονται από την Ε.Ε. και τα μνημόνια. Οι μαθητές με κοινό πρόταγμα και συνθήματα την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και την ακύρωση του «Νέου Λύκειου Αρίστων», πλημμύρισαν τους δρόμους σε όλη την Ελλάδα στις 7 Νοέμβρη. Ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα για την μάχη κατά του ξεπουλήματος της Παιδείας. Και έδωσαν το παρών με τον καλύτερο τρόπο. Μπορεί αυτές οι κινητοποιήσεις να μην διέθεταν την διάρκεια των δράσεων κατά της τράπεζας θεμάτων πριν δύο χρόνια, αλλά ήταν μια πιστή άφιξη στο ραντεβού του αγώνα και πάλι.

Και έπειτα; Ποια ήταν η κλιμάκωση; Κατευνάστηκε ο θυμός και η διάθεση των μαθητών «από τα κάτω»; Καθόλου. Συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις σε εβδομαδιαίο ή μηνιαίο επίπεδο; Όχι. Στελεχώθηκαν άμεσα μαθητικά συντονιστικά σε κάθε πόλη, σχολείο και γειτονιά; Ούτε κατά διάνοια. Τι έγινε λοιπόν, πως έσβησαν τα μαθητικά συνθήματα που πλημμύρισαν τους δρόμους και πολιορκήσαν τα αυτιά υπουργών; Απλά, δεν υπήρξαν καινούριες αποφάσεις από τα μαθητικά συντονιστικά.

Όπα! Θα ρωτήσει κάποιος: Τι είναι αυτά τα συντονιστικά που κάθε χρόνο -με ευλάβεια κάθε Νοέμβρη και λίγο πριν την έναρξη των εργατικών απεργιών- καλούν τους μαθητές σε δράση; Και γιατί δεν δίνεται συνέχεια ενώ η διάθεση υπάρχει;

### Από τα κάτω

Κανείς δεν φαίνεται να γνωρίζει πραγματικά κάτι περισσότερο για αυτές τις επιτροπές, οι οποίες καλά κάνουν και μας καλούν στους δρόμους και σε καταλήψεις. Κανείς δεν γνωρίζει όμως πότε και που αυτές συνεδριάζουν, ποιοι τις καλούν και με τι κριτήρια λαμβάνονται οι αποφάσεις. Άρα πρακτικά αδύνατο για τους μαθητές να συμμετέχουν και να συναποφασίσουν. Αυτό οδηγεί στο ότι καμία απόφαση δεν παίρνεται από τα κάτω ή «ανοιχτά».

Όσοι από εμάς έχουμε συμμετέχει σε συντονιστικά μαθητών (που καλούνται πάντα λίγες μέρες πριν τις κινητοποιήσεις που έχουν ήδη αποφασιστεί) ξέρουμε πως αυτά τα συντονιστικά είναι στελεχωμένα από μέλη της ΚΝΕ. Και αυτό γιατί η ΚΝΕ είναι η πιο μαζική δύναμη στην μαθητική οργάνωση. Αυτό δεν είναι κακό

από μόνο του. Η τροχοπέδη βρίσκεται στην στρατηγική και στην πολιτική φιλοσοφία της. Και στο γεγονός πως πάντα μπαίνουν εμπόδια από τη μεριά τους στην συνεργασία και στην κοινή δράση των δυνάμεων της αριστεράς για τόσο σημαντικές πρωτοβουλίες.

Για να μπορέσουμε να νικήσουμε χρειάζεται από τη μία να υπάρχει πάντα προσπάθεια για συνέχιση των αγώνων, και από την άλλη συνεργασία ανάμεσα σε όλους που παλεύουν για τον ίδιο στόχο. Αντί οι κινητοποιήσεις να «αγκαλιάζονται» από μέλη της ΚΝΕ που καθορίζουν το περιεχόμενο, χρησιμοποιώντας συνήθως επιχειρήματα για τη μη κλιμάκωση όπως «οι συνθήκες δεν είναι ώριμες» και πως «δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα» ενώ την ίδια στιγμή από κάτω οι μαθητές είναι σε αναβρασμό και επιθυμούν την γενικευμένη και κλιμακωμένη δράση, θα πρέπει να δούμε πως χτίζουμε από τα κάτω αυτή τη δυναμική για την μετωπική επίθεση, μέσα από επιτροπές, καταλήψεις κτλ.

Είμαστε μπροστά σε μια πραγματικότητα: Τη συνεχιζόμενη κρίση του καπιταλισμού που οδηγεί σε όλο και περισσότερα μνημόνια, περικοπές και διάλυση των σχολείων, που επιτίθεται λυσσαλέα στην εργατική τάξη και την νεολαία στο όνομα του κέρδους. Τώρα επιτίθεται και στην Παιδεία. Το μόνο σίγουρο είναι πως το να βγαίνουμε στον αγώνα και στους δρόμους, χρειάζεται περισσότερο από ποτέ. Ήρθε η ώρα να διαλέξουμε: Μια μέρα κάθε χρόνο γενικευμένου ξεσηκωμού και μετά πίσω στην κανονικότητα; Ή την αποτελεσματική αξιοποίηση της επαναστατικής διάθεσης των μαθητών για δράση- κλιμάκωση και νίκη; Οργανώνοντας από τα κάτω, επιτροπές σε κάθε σχολείο που θα παίρνουν πρωτοβουλίες για συνελεύσεις και συλλογικές δράσεις. Επανεξετάζοντας συνεχώς την στρατηγική, την δράση και την συμμετοχή από την σκοπιά της αποτελεσματικότητας και της μαζικότητας. Η τακτική που ακολουθείται ως τώρα, αντί να κερδίζει χάνει τους μαθητές και τον παλμό του μαθητικού κινήματος. Αναπόφευκτα, έρχεται η ήττα.

Η νεολαία που συντάσσεται με την αντικαπιταλιστική αριστερά έχει να προσφέρει πλούσια θεωρία και πείρα. Χρειάζεται να δυναμώσουμε την αριστερά που δεν κάνει «δύο βήματα πίσω και κανένα μπρος»-ενίοτε και σημειωτόν βάδην, αλλά αυτήν που μπαίνει μπροστά για την «έφοδο στον ουρανό» κάνοντας «δύο βήματα πίσω και ένα μεγάλο μπρός..».

**Ραφαήλ Μπελενιώτης**  
1ο ΓΕΛ Πολίχνης-Θεσσαλονίκη

## Κάτω τα χέρια από τα ΕΠΑΛ

Όλοι εμείς που μπήκαμε στα ΕΠΑΛ, μπήκαμε για να μάθουμε μια τέχνη ώστε στο μέλλον να δουλέψουμε εκεί που μας αρέσει, έτσι επιλέξαμε μια ειδικότητα που μας άρεσε ή κάποια που πάντα θέλαμε να ακολουθήσουμε. Αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτές τις μέρες πολλοί μαθητές αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα κάθε μέρα στα ΕΠΑΛ τους και οι πιθανότητες στο να κάνουν τα όνειρά τους πραγματικότητα λιγοστεύουν.

Η κυβέρνηση και ο υπουργός παιδείας είπαν πως τα σχολεία φέτος θα λειτουργούν κανονικά χωρίς προβλήματα, αυτό που ζούμε εμείς κάθε μέρα δείχνει πως είναι μεγάλοι ψεύτες. Φέτος, η κυβέρνηση καταργεί και συγχωνεύει τομείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ. Δηλαδή, ενώ έχουμε ήδη ξεκινήσει μια ειδικότητα στο σχολείο που πηγαίνουμε, αυτή φέτος δεν υπάρχει και δεν μπορούμε να την ολοκληρώσουμε, έτσι αναγκάζομαστε να διαλέξουμε μια άλλη που μπορεί να μην θέλουμε ή να αναγκαστούμε να πάμε σε ένα άλλο ΕΠΑΛ κάπου μακριά για να κάνουμε αυτή που θα μας αρέσει. Εκτός από αυτό οι ελλείψεις σε υποδομές και καθηγητές είναι εκρηκτικές, τα εργαστήρια είναι απαρχαιωμένα χωρίς τα απαραίτητα για να γίνει μάθημα, η χρηματοδότηση των σχολείων μας έχει φτάσει στον πάτο, αργήσαμε να πάρουμε τα βιβλία των ειδικοτήτων μας όπου ακόμη και τώρα δε τα έχουμε όλα.

Κυρίως αυτοί είναι οι λόγοι που ξεσηκωθήκαμε τον Οκτώβρη, αλλά κάθε ΕΠΑΛ αντιμετωπίζει διαφορετικά προβλήματα. Το δικό μου ΕΠΑΛ μαζί με πολλά άλλα απαντήσαμε στις τρικλοποδιές που μας βάζει η κυβέρνηση με πορείες και καταλήψεις σε σχολεία σε όλη την Ελλάδα όπου πετύχαμε κάποια πράγματα όπως επισκευές σε χώρους του σχολείου. Αλλά και πάλι δεν είναι αρκετό, δεν θα ηρεμήσουμε μέχρι κάθε ΕΠΑΛ να έχει όλες τις ειδικότητες και να λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε να λειτουργεί.

Παλεύουμε για το σχολείο και τη ζωή που μας αξίζει. Στα τσακίδια τα μέτρα τους, στα τσακίδια τα μνημόνια τους που κάνουν χειρότερο το σχολείο και τη ζωή μας!

**Σοφοκλής Μαζωνάκης**  
1ο ΕΠΑΛ Περάματος